



## Speurtocht Vredesweek 2021:

### “Inclusief samenleven in Vlissingen”

(wandeling circa 3,5 km)

De kinderen die de speurtocht lopen verdienen hiermee een leuke prijs. Stuur je antwoorden met een foto naar : [speurtochtvredesweek@gmail.com](mailto:speurtochtvredesweek@gmail.com) en vermeld het aantal kinderen dat meegelopen heeft en het adres. De prijs wordt thuisbezorgd!

#### Route:

Start en eindpunt: Stadhuisplein Vlissingen

#### 1. Stadhuisplein Vlissingen

Zoek naar het bord met de volgende afbeelding:



Dit bord verwijst naar een 130km wandeltocht langs herinneringen aan de bevrijding van de 2de wereldoorlog. Waarom staat dit bord hier?

---

---

---

#### Weetje\*

Je loopt langs de beeldengroep voor het stadhuis: “De badende beelden” Het beeld stelt een familie voor. Eén zapt met zijn telefoon naar de gemeenteraad, er is een moederfiguur te zien die als een ‘big mama’ waakt over de stad en je kunt skaters zien. Het kleurige beeld is gemaakt door

David Bade, de kunstenaar is geboren in Curaçao. Als je goed kijkt zie je dat bij een deel van de beelden water kan spuiten, als fontein. Vandaar: badende beelden!

Loop nu via de Paul Krugerstraat naar de stoplichten en ga rechtsaf de Scheldestraat in.

- 2. In deze straat zijn veel buitenlandse winkels, hoeveel buitenlandse winkels zie je en uit welke landen komen zij?**


Loop de Scheldestraat uit naar Scheldehof en loop langs het water tot aan het schip de Mercur



- 3. Wat is dit voor schip?**

--

Langs de Mercurius loop je verder tot je rechtsaf naar beneden kunt. Aan de linkerkant zie je een stukje van de oude stadsmuur. Loop via de Onderstraat en de Paardenstraat, steek de Gravenstraat over naar de Landingsstraat. Op de hoek van de Paardenstraat (nr 2-30) staat het Oud Arsenaal. Nu wordt het bewoond maar in 1649 is dit pand gebouwd als artillerie magazijn. Meer dan 250 jaar lagen hier wapens en andere spullen die een leger nodig heeft opgeslagen.

Steek nu de Gravenstraat/Commandoweg over en loop de Landingsstraat in tot op de Groene Boulevard. Je komt nu bij het Landingsmonument, het monument voor de 4<sup>de</sup> commando brigade. Deze plek heeft bij de bevrijding van Nederland in de tweede wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld. Onder de naam "Operatie Uncle Beach" kwamen op 1 november 1944 via het strandje bij de Oranje Molen commando's vanuit Breskens in Vlissingen aan land. Daarmee begon de slag om de Westerschelde en de bevrijding van Walcheren.

Oorlog is verschrikkelijk, daarom houden wij elk jaar een vredesweek. Een week om na te denken hoe wij met elkaar er voor kunnen zorgen dat we in vrede leven. Je ziet op de Groene Boulevard veel wat herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en kunt op de borden daar meer over lezen.

**4. Noem 3 dingen die mensen kunnen doen om te zorgen dat we in vrede kunnen leven:**

- a.
- b.
- c.

Loop verder in de richting van het (nieuwe) Arsenaal. Je komt links een monument tegen met een ster er op.

**5. Wat is dat voor monument? Wie zijn de mensen waarvan de namen op het monument staan?**

---

Nu lopen we de Groene Boulevard verder af en gaan via het sluisje naar beneden en slaan rechtsaf de Nieuwen Dijk in. We stoppen bij nummer 19 en bij nr 54-60 . Zoek op de stoep naar de "struikelsteen" een koperen plaatje waarop je de namen vindt van mensen die hier gewoond hebben. Schrijf de namen op van deze mensen.

**6. Wie woonde er vroeger op nummer 19 en op nummer 54-60 en wat zou met hen gebeurd zijn?**


We hebben je nu een paar verdrietige dingen laten zien uit de Tweede Wereldoorlog. Als mensen denken dat de ene mens meer waard is dan de andere dan kunnen er vreselijke dingen gebeuren. Gelukkig zijn er veel mensen die het goede willen, daarover laten we iets zien in het vervolg van de speurtocht.

Loop terug op de Nieuwe Dijk en sla links af de Lombardstraat in en de eerst volgende straat weer linksaf, dit is de Nieuwstraat. Je komt op het Bellamy park . Steek het park over en vindt de Wereldvredesvlam.

**7. Waarom brandt hier altijd een vlammetje?**


Ga terug naar het plein en loop naar de fontein. De fontein is een monument voor twee bijzondere vrouwen.

**8. Wat is de naam van de vrouwen aan wie de fontein ons herinnert?**


Beide vrouwen waren schrijfster en dat was in 1760 heel ongebruikelijk. Ze waren allerbeste vriendinnen en schreven samen een boek dat nog steeds

veel gelezen wordt: “Sara Burgerhart” Sara de hoofdpersoon, is in de roman een vooruitstrevende vrouw die op zoek gaat naar vrijheid, geluk en liefde. De schrijfsters waren in hun tijd voorvechters voor vrijheid en gelijkheid en waren ook tegen de slavenhandel waar Vlissingen in die tijd ijverig aan mee deed.

Nu lopen we verder over de Spuistraat. Er is hier een openbaar toilet (voor als je na zo’n wandeling nodig moet). Dit toilet is nu toegankelijk voor alle mensen, maar dat was in het begin niet zo. De deur was veel te zwaar!

**9. Wat moet je doen om een toilet toegankelijk te maken voor mensen met en zonder beperking?**


Loop verder de Spuistraat uit en steek over richting de Aldi. Aan de overkant zie je Cine City, de bioscoop.

**10. Welke oorlogsmachinerie staat voor Cine City en waarom?**


Loop nu achter de Aldi langs naar de Badhuisstraat, links af en je komt weer terug bij het Stadhuisplein.

Stuur de antwoorden van de speurtocht met een foto naar  
naar: [speurtochtvredesweek@gmail.com](mailto:speurtochtvredesweek@gmail.com)

Vermeld je adres en je krijgt je prijs thuisgestuurd!!